

läts den på kapten J.F. Anagrius.

Härefter angives som ägare Jon Andersson och fr.o.m. 1795 Erik Jonsson. Därefter kommer dennes son Anders Eriksson, vars dotter Anna gifte sig med bokhållaren Sven Andersson från Espered. Med denne börjar - om man får citera Kinnas historia - Sandens och samhällets storhetstid på allvar. Sven Andersson bedrev textil förläggarverksamhet och sysselsatte tidvis upp till 2.000 handväverskor.

Sven Anderssons dotter Carolina gifte sig med Claes Håkansson, som industriellt organiserade textiltillverkningen. 1889 byggdes en fabrik, och 1918 ombildades verksamheten till aktiebolag.

Efter Claes Håkansson drevs företaget av major Sven Edvard Engdahl, gift med Claes Håkanssons dotter och därefter av major Engdahls son Sven, som idag är ägare och chef. Det är 6 generationer av samma släkt, som bedrivit textil tillverkning på Kinna-sand.

Hubert Pärland

---!---!---!---!---!---!---!---

Avdelning Humor

Som en inledning till julen, kan vi berätta om en ung präst, som knogade uppför en brant backe, och framför sig hade han en äldre kvinna, som med stort besvär sköt en barnvagn. Prästen högg tjänstvilligt tag i barnvagnen och hjälpte till. Uppe på backkrönet frågade prästen nyfiket - Är det barnbarnen Ni har i vagnen? - Barnbarnen? Nä, det är en 75:a och två dussin pilsner.

Vi träffade häromdagen tre gamla damer - 70, 80 och 90 år gamla. De satt tillsammans och skröt över hur pigga de fortfarande var för sin ålder. - Jag har alltid lyckats med maten, säger 70-åringen. Den har inte bränts vid en enda gång. --- Och jag kan fortfarande sy och sticka utan glasögon, berättar 80-åringen. ---- Och flickor, säger 90-åringen, jag är fortfarande jungfru. Peppar, peppar, ta i trä.