

gång varit och till dem, som gått före oss och banat vägen till den utveckling, som vi idag befinner oss i.

GOLFBANAN, bakom AB Kinnasands fabrik, är ett omtyckt tillhåll för våra golfentusiaster. Den är t.ex. anlagd på smått historisk mark. Här har en gång på 1600-talet stått blodiga slag mellan svenskar och danskar, och härom vittnar det minnesmärke, som är rest vid Kinnaborg. Så betänk det, kära golfspelare vänner, och slå Edra bollar med vördnad för de, som stupade här för kung och fosterland.

EN IDYLL FATTIGARE, eller kanske två, blir Kinna Köping från och med i höst. Den för alla Kinnabor och andra med förresten, välkända Lefflerska villan har fått ge vika för en modernare stadsplanering, och hela hösten har vi fått bevittna hurusom murar, buskar och träd uppslukats av grävskopornas käftar. Vid posthuset har dessutom gamla apoteket och läkarbostaden fått gå samma öde till mötes. Vi har bara att följa med den nya tidens intåg i vårt lilla samhälle och instämna i vad Per Myhrberg sjöng för några år sedan: " Nu är det slut på gamla tider, nu går 34-an

För övrigt kan vi nämna, att vi snart kan mäta oss med vilken stad som helst i Sverige eller utomlands. Vi håller ju oss nämligen med egen auktionskammare och nattklubb, och det dröjer väl inte så länge till, förrän vi får se strippor där också. Naturligtvis måste vi också ha ett klotterplank för Arga Unga Män och Quinnor.

Till ÅRETS BRUDPAR korar vi Kerstin och Göran i Torestorp. Efter långt och moget övervägande har de ingått det äkta ståndet. Vi förstår, att den långa betänketiden ej var betingad av tveksamhet utan fast mer beroende på byggnadsnämndens långsamhet att ge tillstånd. Drömvillan är nu äntligen färdig, och bröllopsyran har lagt sig.

UT UR LUMPEN, har Jan-Åke Gustavsson krupit och återgått till sin skrivstol på lagerkontoret, där han tar emot order m.m.

INNE I LUMPEN, befinner sig däremot Bo-Gunnar Öberg, som får finna sig i att ta andra order.