

vid ett sådant tillfälle kan det komma fram vissa saker, som var och en har gått och tänkt på, men inte sagt till någon. Kanske en sak som är både till nytta för företaget och för jobbet som sådant. Jag tror, att om vi försöker lösa våra problem tillsammans, kommer vi närmare varandra, och därigenom kan vi bli mer lyckliga i hela vår tillvaro. Vi kan undra ibland, hur det är med informationen på fabriken. Den är inte bra, många gånger göres det saker här, som inte den som är direkt berörd får veta, innan ändringen sätter igång. Ett sådant irritationsmoment är direkt onödigt. Jag önskar, att detta blir ändring på, och vi hälsar med tillfredsställelse dessa sammankomster, som företaget brukar göra. De skapar en fördjupning av "vi-andan" oss emellan, och arbetet blir lite lättare, när man ser, att det göres något, som inte bara berör arbetet. Vi får inför 70-talet försöka att på alla vis plocka fram så mycket av trivselformer, som går att göra. Vi är ju inom ett företag, som har en mycket stor vilja att vara med där det rör på sig, och om denna framåtsträvande vilja kan bestå, tror jag, att vi går en fin framtid tillmötes. Med hopp om ännu bättre information och mer kontakt mellan arbetare och företag tror jag, att vi på Kinnasand går en fin framtid tillmötes.

En som tror på Kinnasand  
Beddy.

- - - - -

#### Debattinlägg angående några enkla tankar

Beddy frågar hur vi skall forma vår tillvaro för att bli nöjda och få ut det mesta möjliga av livet. För den enskilde individen är ju detta i första hand en fråga om vilka värderingar man ställer upp för sitt liv. I den allmänna debatten i ämnet har ju ibland framhållits, att den personliga lyckan och tillfredsställelsen i tillvaron icke säkert hänger ihop med den materiella välfärden, d.v.s. om man primärt känner viss trygghet i sitt arbete, om man kan äta sig mätt, och om man har någonstans att bo, så är det inte säkert att "lyckan" därefter stiger ytterligare i förhållande till det antal hushållsmaskiner, bilar, sommarstugor, kläder etc. man skaffar sig. Det kan ju hända att andra länders befolkning, som kanske ej har samma standardnivå som oss, trots detta känner större inre harmoni och har mer tid att ägna sig åt familj och vänner.

Beddy går vidare in på den aktuella debatten om "ökad företagsdemokrati". Jag anser, att det är en sund och riktig utveckling, att denna fråga blivit högaktuell i dagens samhälle. De som inte tränger in i problemet och