

samma lärare gående till sina klassrum. Eller kan vi tänka oss en korridor, vilken som helst, där folk kommer och går, av och an, till synes utan mål. Korridor, ett genomgångsord, kan man säga. Passage.

Vår korridor på Kinnasand har fått ett nytt "ansikte". Magnifikt. Rent och vitt, gnistrande vitt och med ljusbrunnar i taket. Fattas bara något som dämpar ljudet av våra hårda klackar, sedan har vi korridoren med stort K.

MÖRKKT har det däremot blivit i våra tvättrum och hemlighus. Det som förr skulle klädas med kakel i vitt och blänkande porslin från Gustavsberg ersättes numera av tapeter, som något påminner om De snusbruna väggarnas tidevarv. Och intet ont sagt om de snusbruna Novalintapeterna i tvättrummen och hemlighusen. I utsökt sober elegans pryder de väggarna där och skam den som tänker illa därom.

EN SPJUVER är förvisso den, som roat sig med att medelst tejprensor uppklistra något så befängt som detta anslag: "Instruktion om kroppens rengöring". Med ett roat leende läser eller stavar man sig igenom detta opus och undrar i stilla sinne, till vilken eller vilka personer denna förmanande och undervisande instruktion är ägnad eller från vilket århundrade eller tidsepok den härstammar. När man då får veta att denna instruktion fortfarande är i bruk på våra Kungl. Svenska Regementen och är till för att fostra unga män till renliga och prydliga soldater, frågar man sig om Hrr. Representanter för vårt försvar stannat i utvecklingen eller är så stockkonservativa att de ej vill utfärda en ny rengöringsinstruktion, som passar nutidens människor. Eller kanske denna instruktion, helt kan slopas, då vår hygien nu står på så hög nivå, att knappast någon människa kan eller vill vara utan ett badrum i sina bostäder.

Men vi har ingalunda alltid varit renliga av oss. Så sent som år 1937 eller 1938 utkom Ludvig Nordström med en bok om Lortsverige, och där han avslöjade skrämmande bilder av vårt folks hygien. Albert Engström skriver också i sina berättelser och memoarer om smålänningar och rospiggar och deras livsföring. Vi kan i detta sammanhang återge en komisk historia, hämtad från Engströms Minnen från Eksjö slätt. Ett befäl för en grupp värnpliktiga hade undervisat i just "Instruktion för kroppens rengöring", och framhöll vikten av att bära hela och rena strumpor, för att förhindra skoskav, samt att tvätta fötterna ofta.

"Nå, 87-an, varför är det nu så viktigt med denna fotvård?"

87-an: Jo, om suldaten tvättar sia fötter och buter bort sia strumper, så förekommer skoskav". Ridå.

Eller vad sägs om rospiggen, som på gamla dar blivit sjuk och måste läggas in på sjukhuset. Efter att ha blivit tvättad över hela kroppen och iklädd sjuk-