

# 1981 års paddelsemester

Vi "startade paddlarna" vid Lennartsfors i sjön Foxen, vidare till Fölsbyviken, Övre och Nedre Blomsjöarna; Lelången åter till Lennartsfors. Vi fick hjula vid ett par tillfällen. Vi paddlade förbi bergstup, åkerjord, skogar och fina små och stora öar. Vi paddlade i små sjöar och stora mörka vatten, i smala kanaler där vi stundom fick staka oss fram, där botten på sina ställen liknade en fin grasmatta.

Vädret började med strålande sol för att sedan övergå i mulet med blåst och regn. Men när vi (= 17 personer med 8 kanoter och i 8 tält) inte kunde bada och sola, så tävlade vi i "kast med tung sten", eller så



fiskade vi eller grillade korv eller åt surströmming.

En dag köpte vi tårta och firade en födelsedag. På ett ställe jagade ungarna iväg en skock får som ville göra oss sällskap. En morgon vaknade Marianne med en padda alldeles ovanför ansiktet! Den hade krupit upp på utsidan av innertältet och lagt sig till ro. Av Mariannes tjut att döma, gör den nog inte om det!

En härlig semester, trots vädret. Man har ju inte roligare än man gör sig.

*Inger och Marianne*

## Kinnasands internationella familj

Som bilaga till förra Kinnasandsbladet fanns någonting som kallades Kinnasand Gazette, avsett för internationella kunder och framförallt de som i olika delar av världen säljer våra varor.

I Gazetten fanns bl.a. recept på en anka kallad "Duck Korma". Häromdagen fick vi ett brev från en så avlägsen plats som Aukland, New Zealand. Vår man Ernie Brunell hade prövat ankan och funnit den perfekt och hade även specialkomponerat en drink, vars recept vi delgavs.

- 1 del Vodka
- 1 del separat blandning av 2 cl Gin, 2 tsk strösocker och lite citronjuice som skakas
- 2 delar ananasjuice
- 1½ del kokosnöts-sirap (Coconut Syrup)

Det hela blandas om med is. Ernie kallar denna drink för "CHI-CHI" och rekommenderar den varmt.

1 CHI-CHI är mycket stimulerande, 2 CHI-CHI är upphetsande och 3 ännu mer upphetsande, men om Du dricker fler än 3 CHI-CHI



får Du själv helt ansvara för följderna, slutar Ernie.

Pröva gärna det hela och skriv i nästa Kinnasandsblad vad Du tyckte om den!