

24-timmarsloppet på skidor

Den mesta snön har nu i skrivande stund smält, men det var ju inte så länge sedan vi hade nattfrost och därför vill Kinnasandsbladet gärna lämna ett litet sent reportage från 24-timmarsloppet på skidor, som åktes lördag och söndag den 23 och 24 januari. Inget annat företag, klubb eller förening ställde upp med så många lag som Kinnasand, vilket visar vår spänst och sportsliga inriktning.

Vätskekontrollen var flitigt besökt av många deltagare, inte bara Kinnasandare. Ryktet spreds fort om att vi hade den bästa service med trevlig



Björn Andersson — full fart i breda spåret



Påfyllning i Kinnasandsdepån

utskänkningspersonal, som såg till att ingen behövde törsta.

Vi tackar all personal och "chefen" för verkstaden som i sista stund snickrade ihop den mysiga vrån, som bidrog till att alla volontärer hade en trevlig "arbetsmiljö".

Vi tackar även "Boråsaren", som såg till att alla varor fanns på plats.

Ett sista men STORT TACK till ekonomichefen, som lagt ner mycket tid med sammanställningen av lagen och som gjorde det möjligt att genomföra tävlingen och allt det trevliga runt omkring.



Sigvard Andersson i startgröparna

Tävlingssdeltagarna/Ank. 10 E.P.

ATTN KJELLE

SUPRISE !!! SUPRISE !

CONGRATULATIONS ON YOUR UEFA CUP VICTORY ' WELL DONE ;
WE WILL DO OUR BEST TO TAKE IT FROM YOU NEXT YEAR

DENIS

+++

261119 PLOEG GC
36043 KISAND S

Våra engelska vänner gratulerar oss till IFK Göteborgs seger i UEFA-cupen men lovar samtidigt att vinna nästa år. Vi får se hur det går!

Samtidigt kan Kinnasandsbladet rapportera att våra egna två fotbollslag, det kvinnliga och det manliga, ligger i hårdträning — kanske är det för tidigt att tänka på Europa- eller UEFA-cup nästa år, men Erica rapporterar följande från den kvinnliga sidan.

Korfboll

Flickorna på Kinnasand har överlåtit hushållsarbetet åt sina män, och börjat med fotboll istället som är betydligt trevligare.

Med hjälp av våra barn och syskon har vi fått ihop 11 glada och pigga flickor. Ingen av oss hade spelat fotboll tidigare. Det enda vi visste vid starten var att fotbollen är rund, men med god kämpa-glöd klarar vi det mycket bra. Vi har kammat hem 1 poäng redan. Våra motståndare är mycket rutinerade, och med den goda andan som finns hos oss, ska vi snart uppnå samma säkerhet i spelet.

UEFA-cup pokalen ska vi försöka erövra nästa år och inte engelsmännen.

Flickorna på "sporten"