

FIM-mässan

Den vartannat år återkommande utställningen, Färghandelsn inköpsmässa förkortat FIM, arrangerades i år i Älvsjö mässhallar i Stockholm den 31 augusti–2 september.

I samband med mässan höll också Sveriges Färghandlares Riksförbund sitt årsmöte. Förbundsordförande Ingemar Carlsson sa bl.a. i sitt hälsningsanförande att det varit ett slätstruket år för färghandeln. Vi har fått ytterligare konkurrens av bl.a. Ikea samtidigt som vi tappat mark mot vissa andra grupper och vi står nu inför ett vägskal, fortsatte Ingemar Carlsson.

Kjell-Åke



Från Kinna till Stockholm kom på lördagen Lisbeth och Anette för att bekanta sig med de kunder de ofta pratar med i telefon. Här tillsammans med Hans Kjellin (t.v.) och Arne Hansson från Engelska Tapetmagasinet, Göteborg



Fru och herr Berander, Beranders Färg i Falkenberg

Resa



Beklädnads fackförening ordnade i våras en resa till Köpenhamn, och nu tänkte jag berätta lite grand av vad som hände den dagen för alla er som inte var med. Våra "reseledare" var Gun Claesson, Håkan Karlsson och Peter Johansson. De är också festkommittén inom fackföreningen på Kinnasand.

Lördagen den 19:e maj var resdagen och Köpenhamn var målet. Trots den tidiga timmen, redan kl. 6 på morgonen startade bussen från Kinna Station, kom alla till bussen pigga och förväntansfulla. Resan startades med dimma och regn genom Viskadalen. Men några kilometer innan första raststället, som var Snapparp, klarnade det upp.

Efter frukost serverades det vitt vin av tre glada servitörer Gert Abrahamsson, Inge Franson och Ronnie Hagman. Klockan var bara 8 på morgonen men vinet slank ner ändå genom våra torra strupar. Humöret steg snabbt och även våra



servitörer hann ta sig en klunk då och då. Nu fick vi också veta varför vi skulle ha med oss egen penna. Reseledarna hade svängt ihop en frågesport med kluriga frågor och priser delades ut till två vinnare.

Vid niotiden var vi framme i Helsingborg där solen strålade från en klar blå himmel. Då var det skönt att komma ut och svalka sig på den korta överresan till Danmark. Väl framme i Helsingör fick vi en timme på oss att gå och titta i staden. Och givetvis handla mat och andra väsentliga saker.

Vid tolvtiden var vi framme i Köpenhamn, och nu skulle vi gå och ströva där i fyra timmar.

Ströget lockade många med sina affärer, glass- och fruktstånd och sist men inte minst de danska krogarna. Luis Tussaundes vaxkabinett var öppet och besöktes av Kinnasandare som gick omkring bland historiska hjältar och monster.

Att besöka Köpenhamns sämre kvarter för att tatuera sig var också populärt.

Men de allra flesta besökte tivolit. Åkte karuseller, tittade på danska flickor och drack öl i det vackra vädret. Det var också där som Leif Karlsson korades till Kinnasands starkaste man. Han vann överlägset över de få motståndare som vågade ställa upp vid styrketermometern.

Jag har även hört ryktesvägar att Gert och Inge gick till det "danske zoo" och hälsade på sina danska släktingar aporna. Men om det är sant vågar jag inte svara på.

Alla var samlade vid rådhusplatsen kl. 4. Resan till Helsingborg var lugn för alla var trötta och hungriga. Men efter en god middag i Helsingborg blev alla genast piggare. Allsången sköttes av Göran Björklund och Peter Johansson. Solsången sköttes av Nils och Greta Svensson. Nils drog också några vitsar och även Gert hade piggnat till så pass att han också var framme och drog några vitsar till allmänt jubel.

Humöret höll i sig hela vägen fram till Kinna, då var klockan tio på kvällen. Alla tyckte det var skönt att komma hem efter en lyckad dag.

På detta sätt vill jag tacka festkommittén på allas vägnar för en rolig resa. Vi ser gärna att det upprepas igen.

Anneli Petterson