

Fundera en stund

Det var en gång en man, som bodde vid en väg och sålde varm korv. Han hörde illa, så därför hade han ingen radio. Han såg inte så bra heller, och därför läste han aldrig några tidningar.

Men han sålde korv. Mycket varm korv. Och han satte upp skyltar vid landsvägen som talade om hur bra korven var. Han brukade också stå vid väggkanten och ropa: "Köp en varm korv". Och fler och fler köpte varm korv av honom.

Och han köpte mer korv från slaktaren och mer bröd från bagaren. Han köpte en större spis till sin korvkiosk. Till slut sålde han så mycket korv, att han inte själv klarade av affärerna. Då kallade han hem sin son, som studerade vid universitet, för att denne skulle hjälpa till att sälja varm korv.

Och hans son skyndade hem och sa: "Far, har Du inte hört på radio? Läget i Europa är ruskigt. Har Du inte läst tidningarna? En svår depression är på väg över hela världen. Och här hemma kommer allt att gå åt skogen.

Då tänkte fadern: "Min käre pojke läser tidningar och hör på radio. Han studerar vid universitet och han bör verkligen veta vad han talar om".

Genast skar fadern ner sina beställningar från slaktaren och bagaren. Han tog ned skylten vid vägen och brydde sig inte om att stå där ute och tala för sin korv.

Och se, så gott som med det samma sjönk hans korvförsäljning till noll.

"Det är nyttigt att läsa tidningar och höra på radio" sade fadern till sonen. "Och att Ni får lära Er mycket vid universitet förstår jag nu. Du hade alldeles rätt min son, vi har fått en svår depression nu, det är ingen tvekan om det".

Kommer tekoimporten att släppas fri?

Den senaste tiden har nya signaler talat om att riva hindren för utländska tekovaror som då skulle få tas in fritt i Sverige.

— I varje fall måste textil och konfektion i Sverige räkna med hårdare konkurrens, menar utrikeshandelsminister Mats Hellström. Han pekar bland annat på att Portugal snart ingår i EG och då blir det en helt annan generösare inställning till de tekovaror som nu kommer därifrån.

Olle Blomqvist, chef för Ellos Postorder i Borås har också gått in i den debatten. Han menar att importrestriktionerna inte gagnar sysselsättningen för svenska företag. Det finns alltför många andra sätt att ta in varor.

— Dessutom, påpekar Olle Blomqvist, tar man nu alla chanser att handla när tillfälle bjuds och det kan istället innebära att Sverige får in större partier än vad man egentligen skulle ha fått in om handeln varit helt fri.

Det svenska biståndsorganet SIDA går också till storms mot det sk Multifiberavtalet, om begränsningar av textilimporten från u-länderna, som Sverige undertecknat. Sida menar att avtalet är diskriminerande mot dessa länder som vi för övrigt stöder med bistånd. Möjligen blir det ett omvänt förhållande som "tack" när dessa u-länder i framtiden får ökad köpkraft.

Utrikeshandelsminister Mats Hellström har givit svensk teko ett par år på sig för att möta den hårdnande konkurrenssituationen. Den kommer att ställa hårda krav på effektivitet och attraktionskraft av varje företag.

Ett amerikanskt dilemma Fullt av falska sedlar

För två år sedan satt jag i Sverige och försökte hålla reda på vad som hände i USAs affärliv. Det var en mycket frustrerande uppgift. Fick jag inte för lite information, så fick jag för mycket. Var nyheterna inte skrivna ur amerikansk synvinkel, så var det ur någon annan vinkel som inte heller speglade effekterna på svenskt näringsliv särskilt bra. Och ofta var materialet rent ut sagt gammalt. Ändå jobbade jag som redaktionssekreterare på Veckans Affärer med tillgång till precis de media jag ville ha.

Låter det här bekant? Problemet är helt enkelt att landet är så stort att det nästan inte går att få grepp om.

236 miljoner människor bor där, 30 gånger fler än i Sverige. Att köra bil från New York till Los Angeles är att avverka samma väg-

sträcka som från Stockholm till Marrakesh.

Där finns nio fondbörser plus ett antal OTC- och råvarubörser. Bara på New York Stock Exchange noteras aktiekursen för 1.545 företag med en totalomsättning på i genomsnitt 112.000.000 aktier per dag. I Wall Street Journal kan du studera 25 viktigare aktieindex, från Dow Jones Industrials till Wilshire 5000.

Varje dag inregistreras 1.700 nya företag i USA medan 1.100 läggs ner. Varje dag publicerar också amerikanerna 6.500 vetenskapliga uppsatser, ger ut 125 böcker, lämnar in 300 patentansökningar, åtar 2 statstjänstemän, bygger 3.000 enfamiljshus, rapporterar 3 UFOs, köper 25.000 nya bilar, tar emot 5.000 ton direktreklam, äter 47 miljoner varmkorvar och trycker 250.000 dollar i falska sedlar. **Varje dag.**