



Cykeltur i ur o. skur

**Men oj,
vilken natur**

Mest i ur och skur, men också i solsken, trampade Marianne, jag och sex damer till iväg på cykelsemester.

Från Björketorp cyklade vi längs Cykelspåret till Laholm och Ginstleden tillbaka. Vi upplevde skiftande vacker natur, som bokskogar och blomsterängar. Vägarna var omväxlande krokiga och steniga, raka och asfalterade. Vi förvånade oss över att det fanns så många uppførsbackar och så få utför! Vi sökte skydd för regnet i kyrkor och badhytter, samt i "Skogsgårde Ek" som var ihålig och rymde oss alla åtta, den hade en omkrets på 850 cm.

Vi rastade vid många vackra platser under vår färd, bl.a. Tolarpfallen i Fylleån, bronsåldersrösen vid en sjö nära Laholm, Galgbacken i Halmstad med dess vackra friluftsmuseum och en utsikt över hela staden, samt en kaffestuga där nygräddade våfflor serverades.

Vi såg raukarna i Skallvikens hamn i Särdal och studerade vacker textil-



konst och Röllakansmattor av Julia och John Johansson på Halmstads Museum, hantverkskonst demonstrerades på Törngrens krukmakeri i Falkenberg.

Här lagade vi också etappens andra punktering.

Vi tältade vid sjöarna Fegen och i Mästocka Heden, Bobergs udde vid havet och vid en skogstjärn högt uppe ovanför Torstorp i närheten av Tvååker, bakom en golfbana (där vi också upplevde ett jordskalv på natten). Vid Tylösand var vädrets makter absolut emot oss, så vi hyrde ett par stugor, värmdes oss och mådde gott. (Som väl framgår av bilden?!) Annars ägnade vi kvällarna åt korvgrillning, sång och kortspel.

— Den dagen Marianne fyllde år strålade solen. Vi rastade vid Steininge, vispade grädde och fixade tårta. Med denna och dessertvin till, skålade och hurrade vi bland stenblocken för henne. Dagen efter hade vi en namnsdag att fira. Vid Olofsbo dukade vi upp med matjesill, grädde och gräslök, kokade färskpotatis och skålade med nubbe. Sol förstås, så efteråt tog vi ett uppfriskande dopp i havet.

— Efter en sista fikapaus vid Fävren i hällande regn, kom vi genomblöta hem, efter nära 50 mil under 6 dagar, till en härlig varmdusch och torra kläder.

Vi gör gärna om denna underbart roliga vecka, Marianne Aspeflo och jag — Inger Hammarbäck.

Strapatser som ger guld

Hur skall man välja vilket som är bäst, bröllop på Mallorca, punktering i Halland eller brännande sol på Rios heta stränder.

Som vi lovade i förra numret av Kinnasands-Bladet skall de bästa bidragen få ett pris.

Nu ger vi en miljon till var och en. Nåja, det KAN bli det. En penninglott kan så lätt slå ut i vinst.

Välförtjänta vinnare är: Siv Lindqvist, Marianne Aspeflo, Inger Hammarbäck och "Rio-Pia i västugan".



Ett glatt gäng runt födelsedagstårtan.