



av österländsk mystik och får dagen att börja med en äkta indisk ritual.

Frukosten består av mindre mystik, men mer av Nescafe, rostat bröd, mycket söt marmelad blandad med medtagen kaviar. Stekta ägg i olja sköljs ned med fruktjuice.

Akterblöta

Frukosten övergår i förberedelser för resan av dagen. Packning för bilfärd ut till byarna. Så här års kan det bli mellan 35—45 grader Celsius i skuggan och mycket torrt. Man måste ha en handduk med sig för att hålla mot mun och näsa som skydd för dammet. Dammet viner in i bilen p.g.a. att vi måste köra med neddragna fönster för att över huvudtaget få någon fläkt. Akterut är det däremot sjöblött. De sköna syntetskinneklädselarna i sätena gör att man direkt drabbas av rejäl aktersvettning.



Varning för tåget med indiskt perspektiv.

Stolta vävare

Hela dagen ute bland de stolta vävarna i byarna går åt till att diskutera och ibland korrigera stora som små rutur i mattorna, färgnyanser, ränder, ej tillräckligt "hårt slagna" mattor etc.

Indien är kontrasternas stora land och "Bengt Gilbert Factory" inryms till största delen i små lerhus som efter indiska förhållanden får innehavaren att lysa av inte bara yrkesstolthet utan också



Stolta mattvävare visar upp sin egen benämning på mattproduktionen, "Bengt Gilbert Factory". Najam Ansari heter vår värd.

av ett visst avancemang på den sociala stegen.

Kontrasterna

Kontrasterna visar sig ytterligare när vi hemma hos våra värdar duschat bort ett par kilo gulrött resdamm. Vattenkammade, nyrakade, mummade samt klädda som Rudolf Valentino bjudes vi sedan att inta det stora gäst- och mottagningsrummet för att invänta den obligatoriska aptitretaren. Den väld kylda wiskyn (kyld med is av kokt vatten) drickes tillsammans med intag av Chachounötter och Pappadamm.

Redan hårt tagna

Diskret dukas matbordet av husets kvinnor medan vi gubbar snackar och smuttar. Enligt viss indisk sed är det så (för oss främmande) att männen äter först och av det som eventuellt återstår äter kvinnorna i köket. Det är ytterst sällsynt att kvinnorna sitter med till bords.

När sedan middagen serveras består den alltid av nyslaktad get, kyckling eller vattenbuffel. Allt är starkt kryddat med för det mesta curry. Eftersnacket efter middagen sker alltid till Nescafe. Redan då är vi västerlänningar hårt tagna av värme och aktiviteter och fram vid 21-tiden klarar man inget annat än sängläge.

Sören



Allt görs för hand. Här mönsterklipper man varje tråd i mattan med yttersta precision.



Nytt Showroom

Nu har vi öppnat Showroom i hjärtat av Paris!!!

Den 7 och 8 april öppnade vi dörrarna för franska pressen samt arkitekter och inredare. Vi hoppas att våra showrooms ofta skall bli besökta av speciellt folk som skriver om oss och föreskriver våra produkter i olika sammanhang.

Vår showrooms-värdinna är en svensk varbestjej som sedan 8 år tillbaka varit gift (med en fransman) och dessutom bostad i Paris. Hennes namn är Lisbeth Palmerio och hon talar utmärkt svenska och franska.

För eventuellt hågade semesterfirare i Paris som önskar besöka vårt showroom så är adressen:

61 Rue du Cherche Midi
75 006 Paris
Telefon: 1-454 816 13

Hjärtligt välkomna! Bienvenue!



Lisbeth Palmerio är vår parisvärdinna.