



Hasse ser ut att trivas i ett Afrika med fina flåtor och många fruar. Maj-Lis och Inger är förtjusta för stunden.

Ett Afrika med månggifte

Jag vill gärna berätta om vår härliga semester vid Väst-Afrikas underbara kust. Maken Hasse och jag plus våra vänner Maj-Lis och Uno, lämnade ett snöigt och kallt Sverige på Trettondagen i år. Vi flög med Spies från Köpenhamn.

Efter en flygresa på 8,5 timmar blev vi visade till Hotell Fajara och fick våra enkla men rena och trevliga rum. Där fanns inga småkryp eller moskitnät, som alla här hemma hade varnat för! Cikadorna gnisslade däremot mycket riktigt nätterna igenom.

Allting badade i sol och värme. Inga termometrar fanns, men gissningsvis var det 30 grader i luften och 22 grader i de skummande havsvågorna. Vi mötte många gambianer som vi slog oss i samspråk med. Alla talar de engelska, några t.o.m. svenska. De visade oss gärna omkring, tog oss med på mycket roligt och intressant. Bl.a. var vi på deras lokala marknad, (där jag INTE skulle vilja köpa kött!)

Afrikaflåtor

En av dagarna var Maj-Lis och jag med Abraham, och besökte hans släktingar och vänner. Abrahams systrar flåtade flitigt våra hår i många små flåtor, med hjälp av svart löshår. Efter 5 timmar var vi klara och tog oss upp från stengolvet där vi suttit på dynor. Vi blev väldigt beundrade för våra flåtor, alla gambianer ropade Rasta-Rasta, berömde och applåderade oss! Våra män och andra turister var däremot betydligt tveksammare! Våra servitörer kom fram till oss i matsalen med komplimanger.

Dans och dragshow

Hotellet hade fin underhållning nästan varje kväll. Vi såg flera grupper som visade upp en fantastisk afrikansk dans-och akrobatik. Män som gick på skyhöga stylvor, eldslukare och en som var helt suverän på en- och två-hjulingar, cykel

alltså. En dragshow med två killar var jättebra och lockade till många skratt. Varje kväll var det dessutom disco på terrassen.

Många fruar

Med Spies åkte vi en dag i öppen jeep ut i buschen för att besöka några byar. I en visade de stolt upp sin djupborrade brunn, som byggts för vita pengar, sa de. En annan by visade lika stolt upp sitt fiskerökeri, där de brände ur stockar och framställde träkol till rökeriet. Fisken sålde de vidare på marknader. I båda byarna bodde männen med sina två till fyra fruar och barn i s.k. coupounds, d.v.s. mannen har ett eget hus och varje fru med sina 5—6 barn har varsitt.

Kunta Kinte

En annan utflykt var med hajfiskebåt på Gambiafloden till Kunta Kintes hemby Juffuru och till slavön James Island. På ön hölls slavarna fångna i väntan på slavskeppen. Många ruiner vittnade om deras svåra tid.

Aj, aj, aj... magen

Maten på hotellet var toppen, den blev ingen dålig av. MEN... näst sista dagen på semestern gick vi till en strandservering och åt ostomelett och skinksmörgås. Det var jättegott. Under ett palmtak fanns några skrangliga träbänkar och bord. Men vad gör det i trevligt sällskap och ett glas gott vitt vin!? Så snart vi druckit ut våra glas, tog serveringskillen och fyllde dem på nytt, utan att ens torka av glasen, och gav till nästa gäst. Han hade ont om glas och det var många gäster. (Jag som hade smörjt in mina läppar med försvarrets hudsalva!) Vi fick titta in bakom en skärmvägg av palmblad i det s.k. köket. Över en eld på marken lagade alla mat i en stekpanna och ett kok-kärl. Inte särskilt hygieniskt precis.

På natten kom bekräftelsen!

Inger Hammarbäck



Lasse Larssons BÄSTA

KUNDEN TILL EXPEDITEN:

— Ni säger att det är helylle men här står det ju bomull?
— Ja, men den lappen har vi bara satt dit för att lura malen.

BOT OCH BÄTTRING

— Inspektör Svensson har bott på Lokalvårdsvägen — men han har flyttat därifrån.
— Ja, där blev han sjuk av allt damm — men nu är han på Bättringsvägen.

SKOTTE ÅKER TÅG

En skotte åker tåg. När han ska betala biljetten blir det bråk med konduktören. Konduktören blir arg slänger ut skottens stora väska just när tåget passerar en bro.

Skotten skriker:

— Är ni inte klok! Först vägrar ni mig att åka på halv biljett och sedan dränker ni min bror!

FYRVÄXLAD

— Är din bil fyrväxlad?
Nej, den har jag köpt kontant.

FÖR MINNET

— Om man har svårt att komma ihåg saker och ting så finns det ett bra botmedel. Ät minne-raler...

MISSFÖRSTÅDD

Fängelseinternerna ber sin fästmo ta med sig en fil vid nästa besök. Och på följande besöksdag blir första frågan:

— Du tog väl med dig filen?
— Nä, filen var slut, så jag tog med mig en liter kärnmjolk istället!

DET HJÄLPTE

Lille Krister kommer hem och berättar för mamma:

— I går skickade magistern hem en pojke från skolan för att han kom dit otvättad.

— Nå hjälpte det?
— Ja, idag kom alla i klassen till skolan otvättade.

HATT

— Jag vill köpa en hatt.
— Jaha vilken storlek ska det vara?
— Det vet jag inte, så jag tog med mej huvudet för säkerhets skull.