



Sören Björk

Indien bygger sjukhem och skola för mattpengar

Nu bästa kollegor närmar vi oss med stormsteg den för många av oss behövliga och efterlängtade semestern. Jag hoppas Ni alla får ett varmt och soligt väder samt tillfällen att ladda om batterierna för höstens anstormningar.

Som ett bidrag till sommarläsningen i hängmattan vill jag ge lite information beträffande försäljningen av våra mattor, samt något lite om vad vi indirekt bidrager till i Indien.

Försäljningen har nu kommit igång på riktigt allvar och t o m april i år ligger vi klart över budget.

Vi har i runda tal sålt 750 mattor, vilket är ungefär 20% procent över det budgeterade. Om denna tendens håller i sig hamnar vi på en årsbasis av drygt 2000 mattor försålda. En imponerande siffra, tycker jag. Det innebär i produktionstid för en knyttare arbete i 167 år (eller 6 generationer).

50 ton ullgarn

Vi förbrukar under ett år c:a 50 ton (50.000 kg) ullgarn. Vi producerar c:a 10.000 kvadratmeter med tillsammans 610 miljoner knutar.

Med tanke på dessa siffror blir man verkligen imponerad av vad våra indiska vänner lyckas åstadkomma under ett år. Verkligheten är faktiskt denna med det enda undantaget att det inte är en knyttare som producerar allt detta, utan flera hundra, tack och lov.

FINT INITIATIV AV VÅRA INDISKA VÄNNER

Som jag inledningsvis skrev så bidrager vi på sätt och vis indirekt till att ge möjligheter för våra producenter där dom verkar, att hjälpa mindre lyckligt lottade medmänniskor.

Vad jag menar, jo följande:

Från det pris vi betalar per kvadratmeter matta så går en viss del till ett fantastiskt projekt som familjen genomfört samt fortlöpande håller liv i.

Den familj vi arbetar med i Indien har skänkt 5 hektar mark, samt byggnadsmaterial, och låtit bygga den byggnad ni ser på bilden.

Det hela började så att några katolska nunnor (se bilden), främst den nunnan som bär glasögon till vänster, gick runt i det område vår indiska familj bor och bad folk om att skänka pengar eller gåvor. Det man eventuellt fick in skulle användas för att hjälpa de riktigt fattiga och utslagna människor som fanns i området. När nunnorna till sist hamnade hos våra leverantörer så bestämde dom

sig för att skänka den mark man ägde utanför byn (5 hektar) samt att de också såg till att skaffa nödvändigt material och arbetskraft för att bygga en kombinerad skola och BB.

Hit kan nu alla olyckligt lottade mammor i området komma för att föda och att få vård. Vidare så kan traktens fattiga flick- och gossebarn få utbildning i läsning och skrivning mm.

En fantastisk gärning.

På den senaste resan till Indien berättade nunnorna att deras uppdrag, nu när allt står färdigt, är avslutat och att de får nya direktiv från sin organisation. D v s de blir utplacerade i ett nytt område där de får börja om från början igen, en otrolig arbetsinsats.

På tal om arbetsinsats så vill undertecknad tacka Er alla som har bidragit med Ert kunnande så att vi kan åka runt i världen och sälja fina produkter. Jag önskar Er en varm och trevlig semester med återseende i augusti utvilade, solbrända och glada.

Glad sommar, Sören

Bilderna nedan visar det sjukhem som våra mattpengar är med att finansiera.

Det är de här nunnorna som har tagit initiativet. Nu när skolan och sjukhemmet står färdigt flyttar de till ett annat område och börjar från början igen.

