

AB KINNASAND WALLCOVERING, KINNA



Många kom och lyssnade, tittade, nickade och begav sig hem för att fundera efter visningarna i Leningrad.



Herr direktör Lindén säljande textiltäpeter till rysk intresserad köpare.

En utmärkt studie i konsten att läsa ryska. Lite roligare om man i texten kan hitta oss själva.

märksammade oss, och även här fick jag tillfälle att presentera Kinnasand. En goodwill och reklam för vårt företag, som är svår att köpa. Det är trevlig när massmedia uppmärksammar oss, även Borås Tidning och Pravda har skrivit positivt om Kinnasand. Bland andra prominenta besök i vår monter kan nämnas Jan Lindén, som var över ett par dagar för att in-

formera sig. Även Werner Hofmann från Kinnasand i Tyskland besökte mässan och jag tror båda kan bekräfta hur mycket annorlunda allting är i vårt östliga grannland. Det finns naturligtvis mycket mer att berätta om, när det gäller våra försök att bryta mark på en helt ny marknad.

Dela erfarenheterna !

De här raderna har jag skrivit för att försöka ge en allmän sammanfattning av dagsläget. Jag har också förstått att det råder stort internt intresse för dessa försök att sälja till USSR.

Du som vill veta mera eller har några frågor, som Du tycker skulle vara av intresse

N. ВОЛЫНСКИЙ.
(Корр. «Правда»)
г. Ленинград.

att få svar på, får väldigt gärna slå en signal till mig.

Besök gärna Leningrad
Till sist vill jag också rekommendera alla läsare att snart göra ett besök i Leningrad. Den tillhör en av världens vackraste städer, vågar jag påstå. Den är gammal och sliten, men mycket vacker. Gör ett besök!
Du blir en vacker upplevelse rikare. Bästa tiden för ett besök är maj-juni, då Du får uppleva Leningrads vita nätter.

Kjell-Åke Svärd